



**MAGAZINE
LUXE**

IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET

Een kunstwerk kan een opzichtig doek aan de muur zijn, of een beeldhouwwerk dat de ruimte vult. Maar kunst kan zich ook schuilhouden in een onverwachte hoek, zodat een mens er stomweg aan voorbij zou lopen. Achter de banaliteit van een schoenlepel, een skateboard of een berg papier gaat in de volgende drie gevallen een onvermoed kunstwerk schuil. DOOR AN BOGAERTS & DIETER VAN DEN STORM FOTO'S SAM GILBERT

CHARLES-ANTOINE BODSON EN HET SKATEBOARD VAN THE SKATEROOM

'Met The Skateroom zoeken we samenwerkingsverbanden met kunstenaars die er niet op neerkijken dat hun werk op een skateboard wordt geprint', zegt Charles-Antoine Bodson, de bedenker van The Skateroom. Hij print werken van artiesten als Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat en Paul McCarthy op skateboards, die vervolgens in interieurs belanden. 'De graffiti van Keith Haring liggen voor de hand, maar het werk van iemand als Chéri Samba is dan wel weer een verrassing. Zelfs de bekende appel of de man in de wolken van de Belgische kunstenaar René Magritte sieren een plank. Ik denk dat Magritte dat geweldig zou hebben gevonden. Hij was de meester van het surrealisme en zou de eerste zijn geweest om de slogan *Ceci n'est pas un skateboard* op een plank te zetten. Voor deze editie werken we nauw samen met de Stichting Magritte.'

De skateboards worden niet enkel gesierd door tekeningen van overleden kunstenaars. De Britse kunstenaar Grayson Perry, die in 2003 de Turner Prize won, maakte een Kate-board,

een skateboard met de afbeelding van de Britse prinses Kate Middleton. 'Alleen al voor het goede doel zou je op een lid van het Britse koningshuis gaan staan', grapte hij destijds. De Chinese kunstenaar en activist Ai Weiwei bedacht een triptiek met een zwart-witfoto met een opgestoken middelvinger naar het Witte Huis. De Franse grafisch illustrator Jean Julien tekende een hedendaagse skatepiste.

'Een deel van de opbrengst van de verkoop van de planken gaat naar de ngo Skateistan', zegt Bodson. 'Via die organisatie steunen we jongeren in Zuid-Afrika, Cambodja en Afghanistan. In Afghanistan mogen meisjes bijvoorbeeld niet met de fiets rijden, een skateboard mag wel. Via Skateistan proberen we nieuwe skateparken te bouwen waar de jongeren elkaar ontmoeten.'

De kunstzinnige skateboards van The Skateroom zijn er vanaf 250 euro en zijn te koop op www.theskateroom.com

»